

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Ο Οκτώβρης συγυρίζει, ναφθαλίνη θα μυρίζει.

Τα σταφύλια τρυγημένα και τα σκόρδα φυτεμένα.

Οκτώβρης βροχερός, Οκτώβρης καρπερός.

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ Δ'ΤΑΞΗ

ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ

Φθινόπωρο έχει η καρδιά και δεν μπορείς να ζήσεις
Είσαι αγέρας κι όπου βρεις, φύλλα θα τα σκορπίσεις

Μπήκε Σεπτέμβρης κι ο καιρός, φθινόπωρο θυμίζει
Μια εποχή που η σκέψη μου σε σένανε γυρίζει...

Κάθε που μπει φθινόπωρο, δεν ξέρω τι με πιάνει
Και μοιάζω ανόρεξου πουλιού ...που τη λαλιά του χάνει.

ΑΛΙΣΙΑ ΓΚΙΟΥΖΗ Δ'ΤΑΞΗ

1^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤ'ΤΑΞΗ

1^ο ΦΥΛΛΟ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1 ΕΥΡΩ

Τύπο Σχολικά Τύπο Σκαθίσματα



ΜΑΝΟΣ ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ
ΣΤ'ΤΑΞΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ.....	ΣΕΛ.2
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	ΣΕΛ.3
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ.....	ΣΕΛ.4
ΑΜΦΙΠΟΛΗ.....	ΣΕΛ.5
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ.....	ΣΕΛ.6
28 ^η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.....	ΣΕΛ.7
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.....	ΣΕΛ.8
ΤΡΥΓΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ.....	ΣΕΛ.9
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝ.....	ΣΕΛ.10
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ.....	ΣΕΛ.11
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Α'ΤΑΞΗ.....	ΣΕΛ.12
ΣΥΝΤΑΓΕΣ-HALLOWEEN.....	ΣΕΛ.13
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ- ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ-ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ.....	ΣΕΛ.14



ΕΡΑΛΑΝΤΟ ΚΟΤΣΙ ΣΤ'ΤΑΞΗ



**ΦΑΜΠΙΟΛΑ
ΧΑΣΑ Γ'ΤΑΞΗ**

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Όταν βρέχει και δεν μπορώ να βγω έξω να παίξω κάθομαι στο σπíti και βλέπω τηλεόραση και τρώω φρούτα.

Το φθινόπωρο έχει πολλά νόστιμα φρούτα ,όπως :μήλα, πορτοκάλια, αχλάδια, ρόδια , κυδώνια μανταρίνια.

Εμένα μου αρέσουν πιο πολύ τα σταφύλια. Ακόμη πιο πολύ μου αρέσει το γλυκό με τα σταφύλια που φτιάχνει η μαμά .

ΦΑΜΠΙΟΛΑ Γ΄ ΤΑΞΗ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ο χρόνος χωρίζεται σε τέσσερις εποχές και η καθεμία διαρκεί τρεις μήνες. Το φθινόπωρο έχει τους εξής μήνες: Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης.

Κάθε εποχή αλλάζει το κλίμα και η βλάστηση. Δεν ντυνόμαστε με τον ίδιο τρόπο.

Το φθινόπωρο ο καιρός γίνεται πιο δροσερός και οι μέρες αρχίζουν να μικραίνουν. Τα φύλλα των δέντρων κιτρινίζουν και με το πρώτο δυνατό φύσημα του αέρα πέφτουν στο έδαφος στριφογυρίζοντας. Πολλά πουλιά αποδημούν σε ξένες χώρες.

Το φθινόπωρο έχουμε τα πρωτοβρόχια, συνήθως στις αρχές του Σεπτέμβρη. Προς το τέλος του Οκτώβρη αλλάζει η ώρα και έχουμε το χειμερινό ωράριο. Γιορτάζουμε την επέτειο του ΟΧΙ και στις 26 τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Υπάρχει ένα έθιμο που λέει ότι στη γιορτή του Αγίου Δημητρίου οι νοικοκυρές φτιάχνουν λουκουμάδες για να μην τρυπήσουν τα τηγάνια τους.

Με τα πρώτα κρύα οι νοικοκυρές αλλάζουν τα ρούχα στις ντουλάπες τους από καλοκαιρινά σε χειμερινά. και στολίζουν πιο ζεστά τα σπίτια τους.

Το Νοέμβριο έχουμε και τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Μηνά , του πολιούχου της πόλης μας και γιορτάζουμε την επέτειο του Πολυτεχνείου.

ΘΕΟΔΩΡΑ- ANNA ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ Δ΄ ΤΑΞΗ



ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΠΙΤΑ

ΥΛΙΚΑ

- 4 ΑΥΓΑ
- 1 ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΖΑΧΑΡΗ
- 1 ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΗΛΙΕΛΑΙΟ
- 20 ΓΡΑΜ ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ
- 2 ΒΑΝΙΛΙΕΣ
- 1 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΙ ΤΟ ΞΥΣΜΑ ΤΟΥ
- 1 ΚΕΣΕΔΑΚΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
- 1 ΠΑΚΕΤΟ ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ

ΣΙΡΟΠΙ

- 2 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΑΧΑΡΗ
- 1 ΠΟΤΗΡΙ ΧΥΜΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Θρυμματίζουμε με το χέρι τα φύλλα σ' ένα βάζοντας τα υπόλοιπα υλικά. Όλα μαζί τα πιταψί.

Τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 15 με 20 λεπτά στους 175 βαθμούς. Βράζουμε το σιρόπι για 3 λεπτά και αφού κρυώσει το ρίχνουμε στο ζεστό γλυκό.

ΜΑΡΙΕΥΑ ΞΕΙΔΙΑΝΑΚΗ Γ΄ ΤΑΞΗ



ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

- 1.ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ
2. Ο 2^{ος} ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ
- 3.ΠΕΦΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ
4. ΟΤΑΝ ΒΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΜΕ

ΚΑΘΕΤΑ

- 1.ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΛΛΑ ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ
2. ΑΛΛΙΩΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΡΟΧΕΣ
- 3.ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ.....

ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΕΝΑΚΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου καθιερώθηκε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ως Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Την ημέρα αυτή δεν πραγματοποιούνται μαθήματα στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, αλλά διεξάγονται προσχολικοί αγώνες αθλοπαιδιών, που έχουν ένα κεντρικό θέμα μέσα από το μαθητικό περιβάλλον.

Για τη φετινή πρώτη Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

(6 Οκτωβρίου 2014) ο θεματικός άξονας είναι:

«Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι».

Βασική επιδίωξη της Πανελληνίας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν «να αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία της ευρύτερης παιδείας, που ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της προσωπικής υπέρβασης».

Στο σχολείο μας συμμετείχαν όλοι.

Η Α΄ τάξη μας έδειξε ότι και τα μήλα είναι θρεπτικά όσο και τα πορτοκάλια. ΜΠΡΑΒΟ στα πρωτάκια μας!

Η τάξη μου, η Δ΄, έπαιξε ένα θεατρικό το βιβλίο της Φιλιάς Νικολοπούδη «Το χαρούμενο λιβάδι» και νομίζω τα πήγαμε καλά!

Η Ε΄ τάξη παρουσίασε σε δρώμενο «Ένα σκουλήκι με φτερά» της Λήδα Βαρβαρούση και μας εντυπωσίασε!

Η ΣΤ΄ τάξη με τους χρωματιστούς ιππότες ταξίδεψε στο ουράνιο τόξο!

Και τέλος με το γυμναστή μας παίξαμε πολλά παιχνίδια συνεργασίας που μας δίδαξαν, την ισότητα και το σεβασμό στη διαφορετικότητα.

ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΜΕΡΑ!!!

ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΟΥΡΑΤΑΙ Δ΄ΤΑΞΗ



Η Α΄ΤΑΞΗ ΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ!



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Στις 4 Οκτωβρίου κάθε χρόνο γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα των ζώων. Πρωτογιορτάστηκε το 1931 σε ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών στη Φλωρεντία, ως ένας τρόπος για την ευαισθητοποίηση του κοινού και των ειδικών για τα υπό εξαφάνιση ζώα. Στις μέρες όμως βλέπουμε να συμβαίνουν πολλά άσχημα πράγματα και στα κατοικίδια. Πολλοί που δεν μπορούν να τα φροντίσουν άλλο τα παρατούν και άλλοι τα κακομεταχειρίζονται. Τα ζώα πρέπει να τα αγαπάμε και να τα προσέχουμε γιατί και εκείνα μας αγαπούν και νοιάζονται για εμάς.



ΕΡΑΛΝΤΟ ΚΟΤΣΙ ΣΤ΄ΤΑΞΗ



ΜΗΝΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ...

**ΤΑ ΖΩΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ!
ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΖΩΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,5 ΜΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ.
ΒΓΑΛΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ΕΝΑ ΚΕΣΕΔΑΚΙ ΜΕ ΝΕΡΟ
ΒΓΑΛΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ΕΝΑ ΚΕΣΕΔΑΚΙ ΜΕ ΦΑΓΗΤΟ
ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΕΝΑ ΑΔΕΣΠΟΤΟ ΚΑΙ ΔΩΣΕ ΤΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ!**

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

«Ένα σκουλήκι με ...φτερά»

Λήδα Βαρβαρούση

Ένα πράσινο και ντροπαλό σκουλήκι που ζει μες στο χώμα, στα χαλίκια, μας μιλάει για τη ζωή του στον υπόγειο κόσμο του. Δεν έχει φίλους γιατί κάνουν λες και η γη όλη τους ανήκει, μιλούν σαν βασιλιάδες και σε βάζουν σε μπελάδες! Το όνειρό του ήταν να δει τον ουρανό από ψηλά σαν να έχει φτερά! Άραγε θα γίνει το όνειρο του αλήθεια;



ΕΥΗ ΒΑΛΕΡΓΑΚΗ Ε΄ΤΑΞΗ



ΑΛΛΑΖΩ ΣΧΟΛΕΙΟ

Φέτος πηγαίνω στην Τρίτη τάξη και λόγω μετακόμισης άλλαξα σχολείο. Όταν ήρθα στο καινούριο μου σχολείο, ντρεπόμουν πολύ. Αλλά μετά συνηθιστήκα πολύ. Γνώρισα καλούς φίλους και παίζω πολύ μαζί τους. Όλοι είναι ευγενικοί πρόσχαροι μαζί μου και κυρίως οι δάσκαλοι.



ΕΛΕΝΑ ΚΑΒΑΛΙΝΗ Γ΄ΤΑΞΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝ

Η ΓΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΑΡΙΑ

Τα παιδιά κάθονται σ' ένα κύκλο.
Στη μέση του κύκλου βάζουμε τρία ψάρια.
Δυο παιδιά είναι έξω από τον κύκλο.
Το ένα είναι η μάνα και το άλλο η γάτα.
Η γάτα προσπαθεί να πάρει τα ψάρια έξω από τον κύκλο. Τα παιδιά δεν πρέπει να αφήσουν τη γάτα να μπει στον κύκλο, ενώ η μάνα κυνηγάει να πιάσει τη γάτα.
Η γάτα κερδίζει αν καταφέρει να κλέψει τα ψάρια από τον κύκλο.



ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΠΑ Ε' ΤΑΞΗ

ΚΟΚΟΡΟΜΑΧΙΕΣ

Σχεδιάζουμε στο έδαφος έναν κύκλο.
Δυο παιδιά στέκονται στη μέση του κύκλου στο ένα πόδι με τα χέρια πίσω από την πλάτη και κάνουν τα κοκοράκια. Με το σύνθημα του αρχηγού, το κάθε κοκοράκι προσπαθεί να βγάλει το άλλο έξω από τον κύκλο σπρώχνοντας το με τους ώμους. Χάνει όποιος βγει από τον κύκλο ή πατήσει και 1



ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΤΣΙΝΙΑΚΗ Ε' ΤΑΞΗ



ΑΜΦΙΠΟΛΗ



Η Αμφίπολη βρίσκεται στις Σέρρες. Στο λόφο Καστά οι αρχαιολόγοι, με υπεύθυνη την κ. Κατερίνα Περιστέρη, ανακάλυψαν έναν αρχαίο τάφο. Μέχρι τώρα έχουν βρεθεί δύο σφίγγες, δύο καρυάτιδες και ψηφιδωτά, τα οποία μοιάζουν με αυτά του τάφου της Περσεφόνης στις Αιγές.

Πιστεύουν ότι ο τάφος είναι πολυτελής και ανήκει στην εποχή του Μ. Αλεξάνδρου. Μπορεί να είναι της γυναίκας του Ρωζάνης, του γιου του Αλεξάνδρου ή κάποιου άλλου σημαντικού στρατηγού του.

Πρόκειται για μια οικουμενικής σημασίας αρχαιολογική ανακάλυψη.

ΕΛΕΝΗ ΞΕΙΔΙΑΝΑΚΗ ΣΤ' ΤΑΞΗ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

Πέρσι στην ευέλικτη ζώνη είχαμε θέμα τη ζωή του **Νίκου Καζαντζάκη**. Έτσι στο τέλος της σχολικής χρονιάς κάναμε μια γιορτή. Την κάναμε 7 η ώρα στις **13/6/2014** στην αυλή του σχολείου μας. Ήταν καλεσμένοι όλοι οι γονείς και οι συγγενείς μας. Επίσης ήταν καλεσμένος ο Νίκος Μαθιουδάκης που είναι υπεύθυνος για τις εκδόσεις Νίκου Καζαντζάκη. Το σκηνικό ήταν από μια λινάσα, όπου ήταν ζωγραφισμένα πάνω διάφορα έπιπλα. Στην άκρη ήταν ένα μεγάλο ξύλινο καράκι που συμπόησε τα ταξίδια του Ν. Κ..

Όταν άρχισε η γιορτή βγήκαν δυο παιδιά και έριξαν χρυσόσκονη. Όλα τα παιδιά έπαιζαν καλά το ρόλο τους. Ύστερα βγήκαν οι ιέρειες, ντυμένες με γαλάζιους χιτώνες και στεφάνια στα μαλλιά, προσφέροντας διάφορα όσπρια στη θεά.. Μου 'αρεσε πολύ η γιορτή και θα μου μείνει αξέχαστη.

Μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε το Ν. Κ. μέσα από την ευέλικτη ζώνη. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη Διευθύντρια και στους δασκάλους που βοήθησαν να γίνει αυτή η γιορτή. Ιδιαίτερα στη δασκάλα μου Μαρία Παπαδάκη που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά ένα τόσο σπουδαίο Κρητικό συγγραφέα!

ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Δ' ΤΑΞΗ



ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΛΟΤΖΙΑΣ

Το ενετικό κτίριο της Λότζιας βρίσκεται στην οδό 25^{ης} Αυγούστου, στη συμβολή με την οδό Αγ. Τίτου κοντά στην πλατεία των Λιονταριών.

Χτίστηκε από το γενικό προβλεπτή **Φραγκίσκο Μορσίνι** με κλασικό ρυθμό, πρόκειται για ένα διώροφο κτήριο ορθογωνίου σχήματος με ισόγειο και ιωνικού ρυθμού στον πρώτο όροφο. Η πρόσοψη παραστάσεις, ενώ στη δυτική πλευρά έχει επτά τόξα με το κεντρικό να χρησιμοποιείται ως είσοδος.

Τον καιρό της Ενετοκρατίας ήταν τόπος συγκέντρωσης των ευγενών, ενώ τώρα στεγάζεται το Δημαρχείο της πόλης του Ηρακλείου. Το 1987 πήρε το πρώτο βραβείο EUROPA NOSTRA, ως το πιο καλά αναπαλαιωμένο και συντηρημένο Ευρωπαϊκό μνημείο της χρονιάς.



ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ Δ'ΤΑΞΗ

Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

Η Λεωφόρος Καλοκαιρινού είναι ένας δρόμος με πολύ κίνηση. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ονομάστηκε **Κετχουντά Μπέη τσαρσισί**, ενώ οι χριστιανοί κάτοικοι την ονόμαζαν **Πλατιά(Πλαθείά) Στράτα**.

Ο δρόμος ήταν χαλκόστρωτος με γαλαζόχρωμες πλάκες κομμάτι της Καλοκαιρινού μέχρι τη Χανιόπορτα ονομαζόταν Πλατεία που ήταν η εκκλησία του Εσταυρωμένου και την έφτιαξε ένα τζαμί.

Το Γενί Τζαμί μετατράπηκε σε σχολείο, το **1^ο Δημοτικό Σχολείο**, ενώ πριν το 1826 ήταν το 2^ο Γυμνάσιο Ηρακλείου.

Το όνομα της, η Λεωφόρος, το πήρε από τον Ανδρέα Καλοκαιρινό, ο οποίος ήταν έμπορος με μεγάλη περιουσία και πρόσφερε πολλά στον τόπο μας.

Σήμερα τα γραφικά κτίσματα εκείνης της εποχής έχουν δώσει τη θέση τους σε πολυώροφες οικοδομές και τα πολλά μαγαζιά που υπήρχαν είναι άδεια πια λόγω κρίσης!!!



ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤ'ΤΑΞΗ



ΤΡΥΓΟΣ

Η εποχή του σταφυλιού είναι το Σεπτέμβριο.

Η πιο σημαντική στιγμή του χρόνου για τους αγρότες είναι η ωρίμανση και ο τρύγος του σταφυλιού. Κάθε ένα από τα μέρη του σταφυλιού έχει διαφορετική χημική σύσταση. Το σταφύλι είναι ένα προϊόν που μας δίνει πολλά!!!

Μας δίνει τον καρπό του και τον τρώμε ή τον κάνουμε σταφίδα. Από το σταφύλι παίρνουμε το χυμό του και κάνουμε κρασί, ξίδι και ρακί.

Με το μούστο φτιάχνουμε μουσταλευριά και μουστακούρα .

ΜΑΡΙΑ ΛΕΚΑΙ ΣΤ'ΤΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ



Την Πέμπτη **25 Σεπτεμβρίου 2014** επισκεφτήκαμε τη Βασιλική Αγίου Ιλαρίου για να παρακολουθήσουμε μια σπάνια έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής του καλλιτέχνη Ευθύμιου Βαρλάμη.

Θαυμάσαμε το σύγχρονο τρόπο παρουσίασης της μορφής του Χριστού και τον είδαμε σε πάρα πολλούς πίνακες ζωγραφικής, ενώ κάθισαμε μαζί του στο ίδιο τραπέζι!

Μετά επισκεφτήκαμε το χώρο του αρχαιολογικού Μουσείου, που έχει ανακαινιστεί και είναι εντυπωσιακό. Είδαμε πως αναγνωρίζουμε την ηλικία στα παλιά αντικείμενα και τα αγροτικά προϊόντα που καλλιεργούσαν οι Μινωίτες.

**ΣΑΒΙΟΛΑ ΓΚΙΟΥΖΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΑΝΓΕΛΟ ΜΙΤΡΑΗ ΣΤ'ΤΑΞΗ**



ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ:

ΠΡΩΙΝΟ: Αντί για κρουασάν; Μια φέτα μαύρο ψωμί, μια ντοματούλα, λίγο αγγούρι. Απορτοκάλι ή ένα μήλο και μέλι.

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ: Αντί για σουβλάκι; Λίγη φέτα , λίγη σαλατούλα, φακές και στο τέλος ένα φρούτο.

ΒΡΑΔΙΝΟ: Αντί για πίτσα; Ένα κομμάτι ντάκο , λίγες σταφίδες και ξηρούς καρπούς.

Εμείς το εφαρμόσαμε στο σχολείο μας .Φέραμε και πετσετούλες ,βάλαμε και λίγη μουσική, τσουγκρίσαμε τα παγουρίνο μας και περάσαμε όμορφα κι υγιεινά!

ΤΑΣΟΣ ΚΛΙΝΗΣ - ΙΟΡΝΤΑΝ ΙΟΡΝΤΑΝΟΦ Ε΄ΤΑΞΗ

Lets' celebrate Halloween!!

It's the last day of October. Have you carved your pumpkins? The gardens are decorated with jack-o'-lanterns and it's time for us kids to go out dressed up as witches, pirates, little ghosts, goblins or whatever else we like! We will knock on your door and we will ask "Trick or Treat?". You'd better treat us with some candy. Some chocolate and caramels will do!

Happy Halloween!!!



Ας γιορτάσουμε το Halloween!!

Είναι η τελευταία μέρα του Οκτωβρίου. Εσύ σκάλισες τισκολοκύθες σου; Οι κήποι είναι διακοσμημένοι με jack-o'-lanterns (σκαλιστές κολοκύθες με κεράκια) και είναι ώρα για εμάς τα παιδιά να βγούμε έξω ντυμένα ως μάγισσες, πειρατές, φαντασματάκια, καλικαντζαράκια ή ό,τι άλλο μας αρέσει! Θα χτυπήσουμε την πόρτα σας και θα ρωτήσουμε «Φάρσα ή Κέρασμα;». Καλύτερα για σας να μας κεράσετε μερικά γλυκά! Λίγη σοκολάτα και καραμέλες θα είναι αρκετά!

Χαρούμενο Halloween!!

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε περίπου το 280 με 284 μ.Χ.. Ο Άγιος Δημήτριος ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας. Όταν ήταν αυτοκράτορας ο Διοκλητιανός έγινε χριστιανός και φυλακίστηκε στη Θεσσαλονίκη το 303μ.Χ., γιατί αγνόησε το διάταγμα του Διοκλητιανού « περί αρνήσεως του Χριστιανισμού». Σύμφωνα με την παράδοση, μέσα στη φυλακή ευλόγησε τον μαθητή του Νέστορα ,να νικήσει τον ειδωλολάτρη παλαιστή Λυαίο . Η νίκη του Νέστορα εξόργισε τον Αυτοκράτορα Μαξιμιανό που βρισκόταν στο στάδιο και έτσι ο μεν Νέστορας αποκεφαλίστηκε, ο δε Δημήτριος δολοφονήθηκε με λογχισμό . Το σώμα του Αγίου τάφηκε στον τόπο του μαρτυρίου, ενώ από τον τάφο ανέβλυζε μύρο, έτσι τον ονομάζουν και Μυροβλύτη. Είναι πολιούχος της Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται ο ομώνυμος ναός πάνω από τον τάφο του.

Ο Άγιος Δημήτριος γιορτάζει στις 26 Οκτωβρίου.

ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΣΤ' ΤΑΞΗ



28^η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Η επέτειος του ΟΧΙ γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου και μας θυμίζει την άρνηση της Ελλάδας στο ιταλικό τελεσίγραφο που επιδόθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1940 στον Έλληνα δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά. Με αυτό απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Βασιλείου της Ελλάδος, (λιμένες, αεροδρόμια κλπ.), για ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεών του, στη μετέπειτα προώθησή του στην Αφρική. Η τότε Ιταλική Κυβέρνηση απέστειλε στην Ελλάδα το τελεσίγραφο, δια του Ιταλού Πρέσβη στην Αθήνα Εμανουέλε Γκράτσι. Η άρνηση μας είχε ως αποτέλεσμα την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου και την είσοδο της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.

ΣΑΒΙΟΛΑ ΓΚΙΟΥΖΗ ΣΤ' ΤΑΞΗ

